

# Besök av hockeyikonen Kenny Jönsson

Måndagen den 18 november hade vi celebret besök av Kenny Jönsson, som bl a har vunnit dubbla OS-guld i ishockey. I samtal med Röglesupporten Anders Ebbesson berättade Kenny om hur allt började i Rögle, livet som proffs i Nordamerika, spel med Tre kronor i OS m m. Besöket blev mycket uppskattat och frågorna till honom från åhörarna haglade både under och efter framträdandet.



*Kenny och Anders "in action".*

När Kenny började spela ishockey var han inte särskilt bra på att åka skridskor. Han kompenserade då det genom att utveckla sitt spelsinne. Det är något som sedan har varit hans styrka under hela karriären.

Av alla framgångar Kenny haft är det ändå året 2006 som sticker ut. Då vann han OS-guld och blev utsedd till turneringens bästa back. Alla dom bästa var med och han var i stort sett den ende spelaren som då inte spelade i NHL. Inför första matchen hade Tre kronor inte kunnat träna en enda gång för att utrustningen inte kommit fram, men det kanske var bra att få lite vila. Sedan vann Kenny VM-guld några månader senare utav bara farten. Värt att notera är att hans två år äldre brodern Jörgen var med om bägge gulden också. 30 NHL-klubbar ville värva Kenny, men han stannade kvar i Rögle för familjens skull. En kul liten detalj är att Kenny inför varje match 2006 lyssnade på Marie Fredrikssons låt "Den bästa dagen", vilken gav honom en skön känsla och bidrog till att han presterade så bra.

Ett klipp från samtalet kan ses via nedanstående länk:  
<https://www.youtube.com/watch?v=Mm59EYRgdxM>